



Festival of nine Lessons and Carols

Het Cantatekoor Driebergen
o.l.v. Margo van Biezen

zingt in deze avonddienst bekende en onbekende carols
met begeleiding van orgel, strijkkwartet, contrabas en hobo.

Zondag 8 december 2013 om 19.30 uur

Toegang gratis, wel collecte

Grote Kerk, Hoofdstraat 115 Driebergen-Rijsenburg

Festival of nine Lessons and Carols

Op zondag 8 december bent u van harte welkom om deel te nemen aan het Festival of Lessons and Carols. Het Cantatekoor Driebergen o.l.v. Margo van Biezen zal, alleen en samen met u, bekende en onbekende carols zingen in deze bijzondere dienst, met begeleiding van orgel, strijkkwartet, contrabas en hobo.

In 1918 werd op het King's College in Cambridge voor het eerst op kerstavond een dienst gehouden waarin negen teksten uit de bijbel werden gelezen, afgewisseld met het zingen van Engelse kerstliederen (carols). Daarmee werd een traditie geboren: vanuit King's College verspreidde het Festival of Lessons and Carols zich over heel Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. Ook in Nederland is op veel plaatsen het Festival een opmaat geworden naar kerstmis.

In zowel de lezingen als de liederen wordt de aanloop naar de geboorte van Jezus Christus verwoord vanaf het begin (Genesis) tot aan de komst van de koningen bij de stal. De keuze van de liederen varieert per Festival, hoewel een aantal carols vrijwel altijd wordt gezongen: Once in Royal David's City aan het begin van de dienst en aan het eind Hark the Angels sing.

Het Festival of Lessons and Carols, waarvoor wij u graag willen uitnodigen, vindt plaats in de Grote Kerk, Hoofdstraat 115 te Driebergen en begint om 19.30 uur.